



**BLISTRUP KIRKE**



**NYHEDSBREV  
JULI 2024**



Foto: Pixabay

## SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

**Guds skaberværk:** Jeg lytter med hjertet af taknemmelighed over skaberværket. Da det hele begyndte, da Livet tog Gud på Ordet, tog det hele fart.

*Læs videre på bagsiden*

### Konfirmandindskrivning

Der er konfirmandindskrivning via kirkens hjemmeside:

[www.blistrupkirke.dk](http://www.blistrupkirke.dk)



Foto: folkekirken.dk

### Gudstjenester i Blistrup Kirke

Søndag 7. juli kl. 10.30: Gudstjeneste v/Tina Hastrup von Buchwald

Søndag 14. juli kl. 10.30: Gudstjeneste v/Else Rosenlund Korsholm

Søndag 21. juli kl. 10.30: Gudstjeneste v/Else Rosenlund Korsholm

Søndag 28. juli kl. 9.00: Gudstjeneste v/Ole Buchardt Olesen

### Sommerkoncerter

Søndag 7. juli kl. 16.00: Pianist Kristine Thorup spiller Nordiske Toner

Søndag 14. juli kl. 16.00 : Carsten J. Mørch, Tobias Ørum & Richard Copeland

### Øvrige nordsjællandske sommerkoncerter:

Se [www.blistrupkirke.dk](http://www.blistrupkirke.dk) samt folder i kirken

*Se bagsiden*

# Guds skaberværk

AF SOGNEPRÆST TINA BUCHWALD



*Tina Buchwald*  
thvb@km.dk  
blistrupkirke.dk

Jeg tager mig selv i det, når jeg hører solsortehannen fra præstegårdstaget synge sin fantastiske trille. En melodisk klang med bløde fløjtetoner. Tidligt om morgenen går den i gang, og bliver ved ud til på aftenen.

Jeg rammes af en uudsigelig glæde. En sommerglæde, som begyndte allerede da jeg var barn. Det var som om den længsel, jeg med pine havde udholdt hele vinteren, netop var efter at genhøre denne sang. Fra Solsortehannen. Det er så smuk en sang. Det er lyden af rigtig sommer i mine ører. Jeg lytter med hjertet af taknemmelighed over skaberværket. Da det hele begyndte, da Livet tog Gud på Ordet, tog det hele fart.

Og sangen fra tagryggen er et sandt mirakel. Han synger sin glæde ud gennem sin fuglestrube. Der er ikke ondskab skabt i ham. Han vil fortælle om alt det gode i livet. Han kræver ikke så meget.

Vi har det godt i vores lille plet af kloden. Vi tror ikke, at krig eller ondskab kan ramme vort land. Derfor er det også grænseoverskridende for mange at begynde at preppe og gemme lagre af vand, mad og medicin. Vi tør næsten ikke tænke tanken til ende: ”hvad hvis nu...” Nu siges der til os fra højeste sted, at vi ikke bør være naive, men realister.

I Jobs bog kapitel 12 vers 7-10 bruger Job fuglene mod sine venner.

”Lad fuglene forklare”, siger han til sine såkaldte venner, der er kommet på deres pligtbesøg. Dem og deres banale, ufarlige, religiøse floskler om hvorfor han, Job er blevet ramt af ulykken. Ordene gør tværtimod, at han føler sig endnu mere ensom i sin lidelse end nogensinde.



Foto: Pixabay

Først tænker man om det er et smart tiltag, Job er i gang med. Om han nu vil til at tale med fuglene og alt det der. Og det ikke er for banalt, at fugle og fisk trækkes ind i sådan en alvorlig samtale.

Men det eneste kloge, vennerne derefter foretager sig, er, at de sidder tavse ved siden af ham i lidelsen. Andet gør de ikke.

Måske de bare skulle være startet dér. ”Spørg fuglene, hvad de syntes. Lær af dem. Gud har alle i sin hånd. Hver og en levende sjæl, ja hver eneste skabning, der har liv og ånde”.

(Inspireret af Thomas Sjødin: ”Jeg har slået mit telt op i håbets land”)