



**SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET**  
**Om kirkebønnen i Blistrups Kirke**  
Fra prædikestolen er det næsten som om jeg mærker det sus, der går igennem kirken, når vi samler os om bønner. Vi samler os om det fælles.

*Læs videre på bagsiden*

## Valgforsamling

Kom og stem til Menighedsrådsvalget i Blistrup sogn

**Tirsdag 17. sept. kl. 19.00 i Kirkeladen**



## Gudstjenester i Blistrup Kirke

Søndag 1. sept. kl. 9.00: Gudstjeneste v/Sarah Thorngreen Auken

Søndag 8. sept. kl. 10.30: Gudstjeneste v/Tina Hastrup von Buchwald  
kl. 12.00: Sensommerfest med tapas og musik

Torsdag 12. sept. kl. 10.30: Morgenandagt v/Tina Hastrup von Buchwald

Søndag 15. sept. kl. 10.30: Gudstjeneste v/Tina Hastrup von Buchwald

Søndag 22. sept. kl. 9.00: Gudstjeneste v/Gabrielle Togsverd-Nilausen

Søndag 29. sept. kl. 16.00: Gudstjeneste v/Sarah Thorngreen Auken

## Øvrige aktiviteter:

Nørkjerne i Kirkeladen: Mandage 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9. kl. 13.30-15.30

Læsekreds i præstegården: Torsdag 5.9. kl. 14.00-17.00

**Valgforsamling: Tirsdag 17. sept. kl. 19.00 i Kirkeladen**

Menighedsrådsmøde i Blistrup Kirkelade: Torsdag 26.9. kl. 18.30

Mere info: [www.blistrupkirke.dk](http://www.blistrupkirke.dk)

*Se bagsiden*

# Om kirkebønnen

AF SOGNEPRÆST TINA BUCHWALD



*Tina Buchwald*  
thvb@km.dk  
blistrupkirke.dk

Jeg har plantet en lilla sommerfuglebusk i min have; tæt ved terrassen. I år var den for første gang i blomst. Den har bare en mangel. En fejl. Den er ikke stærk nok til at kunne stå selv. Tynd og ranglet er den, og har tendens til at trække sig mod jorden, så dens skønhed slet ikke er synlig for os andre.



Jeg må snarest tage til et byggemarked og købe en pæl, som den kan læne sig op imod. Og forventningens glæde rækker mod næste år, hvor den forhåbentlig har fået nye kræfter til at stå rank og vise os al sin skønhed.

Der er pæle i vores liv: Forældre, søskende, ægtefælle, folk, man så op til. Venner og veninder. Kirken og gudstjenesten, menigheden er sådan en pæl, jeg om søndagen læner mig op ad. Det sker jævnligt, at jeg ikke er tilfreds med mit bønns liv. At mine morgen- og aftenbønner er for få og for korte. At jeg burde bede mere. At jeg burde få mit bønns liv i struktur i hverdagen. Burde og burde....

Så gør det godt at glæde sig til søndagens kirkebøn. Fra prædikestolen er det næsten, som om jeg mærker det sus, der går igennem kirken, når vi samler os om bønningen. Vi samler os om det fælles. Der er dem, der bøjer hovedet, dem, der lægger salmebogen væk for at folde hænderne, men suset kommer. Lige så stille.

Kirkebønnen er tænkt som en fælles forbøn for verden. En bøn vi sammen beder, der rækker ud



over os selv. Vi beder for kongehuset, for øvrigheden og for alle dem, der har brug for vore gode bønner. Jeg prøver at gøre mig umage for, at den lyder "ægte". Og med det mener jeg, at den kommer fra hjertet og ikke blot læses højt. Men jeg kan godt høre, at der er faldgruber, når man fx beder for "dem, der er syge" og ikke for "dem af os, der er syge". Det skaber en afstand.

Ordet "hinanden" er vigtigt i kirken. Modsat af, hvad der er tendens til i samfundet; nemlig at det bliver et mere og mere individpræget samfund, er kirken stadig et fællesskab. Der er ingen kirke, hvis ikke der er en menighed. Der er dem, der ikke mener, kirkegang er nødvendig for at være kristen. Der er jeg slet ikke enig. Man går i kirke for også at mærke fællesskabet. Kristen er man ikke alene. At vi er sammen om at fejre gudstjeneste. Vi bærer hinanden i vore bønner.

Pælene i livet er det vigtigste. Med dem ved vi, at vi ikke behøver at klare det hele selv.

## Praktikant

Så får jeg en ny praktikant. Det er Casper Vestergaard, der præsenterer sig her. Jeg glæder mig til efteråret med ham i Blistrup Kirke:

Mit navn er Casper, jeg er 29 år gammel og er gift med Maria. Vi har 3 døtre på knap 4 år og knap 2 år samt en nyfødt fra 30. juli 2024.

Jeg blev teolog fra Aarhus Universitet i 2020 og har siden arbejdet som præst i Bykirken Odense, som er en frikirke, og været ekstern underviser på en højskole.



I juni denne sommer flyttede vi til Nordsjælland for at komme tættere på familie og venner. For mit vedkommende er det en flytning »hjem«, for huset vi er flyttet ind i, er naboet til den gård, som jeg er opvokset på, og den ligger blot nogle kilometer fra Blistrup Kirke.

Jeg tror, det bliver spændende at være i praktik i Blistrup Kirke og opleve Folkekirken »indefra«, samt få erfaring fra præstegerningen i en for mig ny kontekst. Jeg glæder mig til at møde jer alle!